

Liturgie ochtenddienst zondag 21 februari 2021

Beste broeders en zusters,

Komende zondag start ik met een serie 'Met Jezus op weg naar Pasen'. Om verschillende redenen heb ik voor dit thema gekozen.

- Allereerst omdat de Lijdenstijd is aangebroken en wij Jezus' weg van lijden, sterven en opstaan volgen zoals de Evangelisten die ons tekenen.
- Het is in het bijzonder de Evangelist Lukas die de 'weg' tot thema van zijn vertelling maakt. In Lk.9:51 schrijft hij dat Jezus, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, Zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Jeruzalem was het reisdoel, daar zou Hij sterven, opstaan, in de hemelse heerlijkheid worden opgenomen; in de hoofdstukken die daaraan voorafgaan beschrijft hij de weg die Jezus daarin ging.
- Voor dit thema heb ik ook gekozen met het oog op de situatie waarin wij leven. Wij zijn het zicht op de weg verloren – de weg uit deze crisis en juist dat begint veel mensen steeds zwaarder te vallen.

Het gedeelte dat wij komende zondagmorgen lezen laat zien dat de weg van Jezus ook niet gemakkelijk is, veel van ons vraagt, alles van ons vraagt ... En toch, ik hoop en bid dat wij de weg met Jezus gaan. En dat hoe de omstandigheden ook zullen verlopen, wij in die weg ervaren dat Jezus' weg de weg is van de verlossing.

Tot zondag, B.A. Belder

Liturgie

Organist: Dick Kraan

Zanggroep: Wilma van de Klooster, Henrieke Koren en Cees van Tuijl

Voorganger: Ds. B.A. Belder

Aanvangslied : Psalm 72 : 2

Votum en groet

(1) **Psalm 25 : 6**

Wet

(2) **Op Toonhoogte 40 – “Welzalig de man, die niet wandelt”**

Gebed

Schriftlezing : Lukas 9 : 51 – 62

Verkondiging ~ met Jezus op weg naar Pasen – Wie durft mee?

(3)

- **Kinderlied Op Toonhoogte 174 : 2 – “Jezus die langs de straten kwam”**
- **Op Toonhoogte 201 : 1 en 3 – “Jezus, ga ons voor”**

Gebed

(5) **Psalm 86 : 6**

Zegen