

## Liturgie voor zondagavond 7 februari

**Voorzang: Psalm 62: 1**

**OTH 183: 1,2:** Heer ik tot U. Met Uw liefde (Weerklank 487)

**Psalm 143: 11:** Laat Uwe gunst mij niet begeven;

**Psalm 85: 3: merk op mijn ziel**

**OTH 183: 3,4:** Zie mij voor u staan. Jezus op Uw woord (Weerklank 487)

**Schriftlezingen:** 2 Kronieken 6: 24-31 en 2 Kronieken 7: 12-15; Johannes 19: 1

**De tekst voor de prediking:** 2 Kronieken 7: 13,14

**Thema voor de preek:** Wat moet je doen als God je stilzet?

### Vragen bij de preek: 2 Kronieken 7: 13-14

1. Wie waren de geselbroeders? Wat deden ze en waarom?
2. Wat zijn de 2 vragen van de preek?
3. Welke moeite hebben we ermee dat God een ziekte stuurt?
4. Noem Bijbelse voorbeelden van God die kwade dingen stuurt.
5. Wat is Gods megafoon? Wanneer en waarom gebruikt God Zijn megafoon?
6. Waarom zet God ons stil. Noem een paar antwoorden. Wat is jouw antwoord?
7. Sterven is God ontmoeten – wanneer hoef je daarvoor niet bang te zijn?
8. Als het gaat over corona of een kwaad dat ons treft: Wat is dan onze volgorde en wat is Gods volgorde (4 punten)?
9. Wie is er voor ons gegeseld? En wat betekent dat?
10. Met welke belofte sluit de preek af?



**Om thuis te zingen – Weerklank 152** (Voor melodie zie onderstaande website)

<https://www.gezangenboek.nl/liederen/lam-gods-dat-zo-onschuldig-gezang-39-vs-1/>

Lam Gods, dat zo onschuldig,  
zo moedig en geduldig,  
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,  
verdienen niet mijn zonden  
die striemen en die wonden?  
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!

Niet Gij, neen ik moest sterven  
en 's Vaders liefde derven  
in eindeloze pijn!  
Toen sloegt G' op mij uw ogen  
in godd'lijk mededogen,  
en wilde mijn Verlosser zijn