

Liturgie voor de dienst op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022

Beste broeders en zusters,

Spectaculair! – Jezus die voor de ogen van Zijn discipelen van de aarde in de hemel werd opgenomen. Je ziet hen naar boven staren (vers 10), met open mond, ronduit overweldigend.

Zonder iets aan dit feit af te doen, kan het zijn dat je denkt: ‘Ja, maar als ik eerlijk ben ... het blijft voor mij wat op afstand staan. Spectaculair, ja! ... maar ik voel dat overweldigende van dit gebeuren niet zo.’

Kan dat spectaculaire haaks staan op de omstandigheden van je leven en vraag je je af: ‘Waarom voel ik dat niet? Waarom ervaar ik de zeggingskracht van dit gedeelte niet of nauwelijks? Als ik eerlijk ben, ik kan er niet zo veel mee. Ik kan er niet bij.’

Het is goed om eerlijk te zijn, hoe je met een Bijbeltekst kunt worstelen. Het is ook goed om te blijven luisteren naar de Bijbel, ook naar dit gedeelte, want ik ben ervan overtuigd dat juist als dit gedeelte deze gedachten en gevoelens oproept, God hierin ons echt wat te zeggen heeft.

Tot morgen! B.A. Belder

Liturgie

Organist: Aart Bijkerk

Voorganger: Ds. B.A. Belder

Aanvangslied : Psalm 150: 1

Votum en groet

Zingen: Op Toonhoogte 317: 1 en 3 – “Hoor! Een woord van eeuwig leven”

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 47: 3 en 4

Gebed

Schriftlezing : Handelingen 1: 1 – 14

Zingen: Psalm 110: 1 en 2

Verkondiging ~ n.a.v. Handelingen 1

Zingen: Op Toonhoogte 118: 1 en 2 – “Leid mij, Heer, o machtig Heiland”

Gebed

Zingen: Psalm 72: 10

Zegen